

2 juli 2023 - kinderdienst

EEN SCHAT ONTVANGEN EEN SCHAT UITDELEN

Mattheus 25, vers 14 t/m 30



'We hebben iets heel moois gekregen, daar moeten wij wat mee gaan doen!', zo hoorden je zojuist in het filmpje Buurman en Buurman een paar keer zeggen. Nu, als je dat onthoudt van deze preek, dan heb je het

belangrijkste vanmorgen onthouden: **'we moeten iets doen met het geschenk dat wij hebben gekregen'**.

Want de Heere God geeft ons iets prachtigs... en Hij vraagt van jou en mij: wat ga je er nu mee doen?

Nou, dat ga ik straks uitleggen, maar eerst even naar dat Bijbelverhaal dat wij hebben gelezen.

Het verhaal dat Jezus vertelde, ging over drie knechten (drie dienaren) en een baas. Jezus vertelt dat die knechten alle drie een geldbedrag kregen. De een kreeg vijf talenten, de ander twee en de derde één. Eén talent is een groot geldbedrag. Laten wij het even uitrekenen hoeveel het is (even kijken of de oudste kinderen van de kindernevendienst er klaar voor zijn om naar de grote school te gaan): één talent is ongeveer 6000 denari (zeg maar: 6000 euro). Een knecht verdiende ongeveer 1 denari per dag. Hoeveel dagen moest een knecht voor 1 talent werken? 6000. Dus die knecht die één talent kreeg, die kreeg van de heer een geldbedrag waar hij normaal 6000 dagen voor zou moeten werken! Nog een moeilijke rekensom: de andere knecht kreeg een geldbedrag van twee talenten, dus: 2 x 6000 denari, dat is: 12.000 denari. Hoeveel dagen moest hij hiervoor werken? 12.000 dagen. Dus: ongeveer 40 jaar werken! En die derde knecht kreeg een bedrag van 5 talenten, 5 x 6000 = 30.000 denari, waar hij anders bijna 100 jaar voor had moeten werken. *Wat kregen die knechten een enorm geschenk zomaar in handen!* Ja, ook die knecht met dat ene talent hoor! – hij kreeg er maar eentje, zou je misschien zeggen – maar dat was ook enorm veel geld!

En de heer zegt dan tegen de knechten: ... Nee, hij zegt niets van wat ze moeten doen. Hij geeft... en hij gaat op reis. Dat is bijzonder..., apart!

Weet iemand misschien wie die heer is, waar Jezus over vertelt? Die heer, dat is Jezus Zelf. Het is Jezus Zelf. Jezus vertelde: die heer vertrekt, hij gaat een verre reis maken... en hij komt pas na een heel lange tijd weer terug. Nou, inderdaad: Jezus komt is naar de hemel gegaan en Hij komt straks weer terug naar de aarde, maar dat duurt best al heel lang. Het lijkt er inderdaad wel op dat Hij een verre reis aan het maken is. Want wij zijn nu al bijna 2000 jaar later en nog steeds is de Heere Jezus niet terug gekomen. Jezus is dus die heer die een verre reis gaat maken en aan zijn knechten talenten geeft en pas na een heel lange tijd weer terugkomt.

Maar wie zijn dan die knechten uit het verhaal? Wie zijn die knechten die een groot geschenk hebben kregen? ... Dat zijn wij. Jij en ik.

Maar dan nog een vraag: welke schat heeft Jezus aan ons gegeven, wat voor geweldig groots heeft Hij ons ons gegeven, toen Hij weg ging? Weet je wat het grote geschenk is, de grote schat die wij van de Heere Jezus, van onze Heer, hebben gekregen?

Vergeving.

Vergeving van *alle* verkeerde dingen die wij doen. Al de stomme, nare dingen die jij en ik soms doen, al je boze gedachten, al de woorden die je niet had moeten zeggen, als je tegen God eerlijk zegt dat het je spijt..., dan vergeeft Hij dat ons. Om Jezus' wil. Dan is het echt goed, goed tussen God en ons. Mooi hè?

Liefde. God wil ons liefde geven, heel veel liefde. Of je nu heel veel mensen om je heen hebt die je leuk vinden, of dat je je soms eenzaam voelt. God ziet je. Hij is bij je. Hij houdt van je. En Zijn liefde is onvoorwaardelijk, zo zeggen wij in de kerk: je hoeft er niets voor te doen. God vindt jou niet zo aardig, omdat jij zo geweldig lief, beleefd en gezellig bent. Hij houdt van je, omdat Hij van je houdt. Punt.

En: **een nieuw leven.** Dat is al tegen je gezegd toen je als kindje gedoopt werd: jij mag met Mij samenleven, zo zei God toen je werd gedoopt. Ik wijs je de weg. Ik zal je leren. Ik zal je vasthouden. Omdat Jezus voor jou gestorven is, mag je met Mij leven.

Wat hebben wij nog meer gekregen van de Heer? **Hulp.** Jezus wil ons helpen. Helpen om te geloven. Helpen om goed voor anderen te zijn. Helpen als wij het moeilijk hebben. Hij vergeet ons nooit. ... Dus: vergeving. Liefde. Een nieuw leven. Hulp.

Eeuwig leven wil de Heer ons zelfs geven. Ja, zelfs als wij gestorven zijn, mogen wij nog bij God zijn en met God leven, hoe moeilijk dat ook is voor te stellen.

Zit er nog meer in de schatkist? **Een gemeente...** Wat is dat? Dat zijn de mensen hier vanmorgen om je heen. Kijk maar om je heen. Die leiding van de kindernevendienst, zie je ze zitten? Die heb je van God gekregen. En ook die oude vrouw daar in de kerk die bidt voor jullie als kinderen van de kindernevendienst. En die jonge meneer doet weer iets anders voor anderen. Wij hebben elkaar gekregen van God.

De Heer heeft ons zoveel gegeven! Ook: **geloof. Liefde. Hoop. Vergeving. Bevrijding**, we hoeven niet meer bang te zijn, echt niet! **Elkaar. Eeuwig leven. Een nieuw leven.** En straks: **een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.**

Die heer had zijn knechten heel veel gegeven. Nou, dat klopt. Wat heeft de Heere Jezus ons veel gegeven. Een schat! En weet je wat ik nu zo bijzonder vindt? De Heere Jezus geeft ons eerst heel veel... en dan pas vraagt Hij wat wij er mee gaan doen. Vaak is dat andersom: eerst een klusje doen voor iemand, daarna wordt je betaald, krijg je iets. En als je een prijs wilt winnen, dan moet je eerst goed je best doen. Je krijgt geen medaille, als je niet eerst heel goed heb gesport en hebt gewonnen. Bij



God is het precies andersom: God vraagt niet eerst allemaal dingen van je, wat je kan, wat je voor Hem wilt doen, wat je hebt gedaan, hoe je bent... Nee, God geeft eerst. Heel veel. Zo goed is Hij voor ons. Maar..., dan kan je toch niet anders dan ook iets aan Hem geven?

Nou, daarover gaan wij nu nadenken, want... **die knechten moesten wel wat met die schat gaan doen.**

Ze moesten niet gaan wachten, beetje in de zon zitten, wat leuke dingen doen..., tot hun heer eindelijk terug kwam. Zo is ons leven niet bedoeld!

Nou, die ene knecht met vijf talenten verdiende er vijf talenten bij. En de andere knecht met twee talenten verdiende er twee talenten bij. En weet je wat ik nu zo mooi vind? Als de heer terugkomt en hij met de knechten afreken, dan zegt hij niet: 'jij met die 10, jij hebt het beste gedaan, want 10 is veel meer dan 4. Nee, hij zegt tegen deze twee knechten precies hetzelfde: *'Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar.* Het gaat God namelijk niet om wie het meeste kan, wie het beste is, wie het slimste is, wie het snelste is..., daar moeten wij in de kerk nooit naar kijken. Niet jezelf gaan vergelijken met elkaar. Nu, jij en ik – wij allemaal – moeten gewoon iets doen met die grote schat die wij hebben gekregen. Maar het gaat er niet om wie het meeste doet. De ene knecht moet zorgen voor 5 talenten en de ander voor 2 en weer een ander voor 1, maar dat is ook wel logisch... Want die oude meneer van onze kerk in het verpleeghuis die kan natuurlijk niet hetzelfde als die gezonde vrouw die de kindernevendienst doet En jij kunt niet hetzelfde als die meneer in de kerkenraad. Nee, dat hoeft niet. Hij kan misschien heel goed praten met mensen, maar jij kunt weer misschien veel mooier zingen in de kerk dan die meneer.

Even naar de grote mensen toe: God overvraagt u dus niet. Laat dat u een beetje ontspanning geven: je hoeft in de kerk niet *over-verantwoordelijk* te zijn, want er is niemand die alle acht talenten van onze Heer heeft gekregen. Maar – u zult het begrijpen – we moeten ook oppassen voor *onder-verantwoordelijkheid*, want besef wel wat je hebt gekregen! Je bent hier niet in deze gemeente hier in Schollebaar, je leeft hier niet in regio Rotterdam om gewoon wat te genieten van al het goede wat je hebt ontvangen van God. Ja, dat mag je zeker. Geniet! Maar gebruik ook alles wat je hebt ontvangen om een ander tot een zegen te zijn, om tot een zegen te zijn voor Gods Koninkrijk.

Weer even terug naar de kinderen: *wat* moet je dan doen hè met die grote schat, die wij hebben gekregen? Wat kunnen jij en ik nu met die grote schat die wij hebben gekregen, wat kunnen wij met die liefde, hulp, vergeving, vrijheid, eeuwig leven en noem maar op?

Nou, even denken: liefde... Wat kan je met liefde doen? Natuurlijk: delen! Aardig zijn voor anderen. Een ander helpen. Iets moois maken voor een kindje uit je klas, die misschien nooit wat van andere kinderen krijgt. Of hem of haar uitnodigen voor je verjaardag.

En vergeving? God vergeeft ons..., mooi! Maar wij kunnen ook iets met die schat van vergeving doen? Ja, natuurlijk(!): anderen vergeven. Niet meer boos blijven op je broertje of zusjes, omdat die per ongeluk iets kapot heeft gemaakt. Niet iemand uitschelden.

En wat kunnen wij nog meer doen met alles wat wij hebben gekregen? Hulp... God helpt ons..., maar wij kunnen natuurlijk ook anderen helpen!

En een gemeente..., de mensen hier om je heen... Wat kan je daar mee doen? Nou, elkaar elke zondag opzoeken. Aardig zijn voor elkaar. Een kaartje naar oudere mensen sturen. Voor iemand bidden. We gaan er aan het einde van de dienst een liedje over zingen: *Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed.* Laat je lichtje schijnen bij alles wat je doet: help, bid voor een ander, zorg voor elkaar, vergeef elkaar, houd van elkaar..., zodat andere mensen blij worden, gelukkig en God zullen eren. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed.

Even voor de grote mensen: uw en mijn leven heeft een doel. Je bent hier niet zomaar op deze plek, in deze tijd. Welk doel? Nu, om je in te zetten voor gerechtigheid, voor recht en eerlijke verdeling in deze wereld. Om je in te zetten om het geloof te bewaren en uit te delen, samen te delen. In het gewone dagelijkse leven christen zijn. Het is de manier waarop je met je collega's of familieleden omgaat. Wat je aan vrucht van de Geest laat zien. Hoe je je vermogen besteedt. *Wat doen wij als gemeente met alles wat wij van God hebben ontvangen? Gaan wij daarmee met vreugde aan de slag? Of begraven wij de kostbaarheden in de grond?* Het zou toch jammer zijn: een christelijke opvoeding gehad, naar de zondagsschool geweest, jaren in de kerk gezeten..., maar verder...? Waar is die schat die je hebt ontvangen? Toch niet in de grond verstopt? ... Een veelkleurige gemeente, een mooi kerkgebouw, een prachtige boodschap van het Evangelie, de liefde van God..., op welke plekken deel je daarin mee en deel je daarvan uit? ... Een goede gezondheid, voldoende geld, een goed huis..., zet je dat in voor gastvrijheid, naastenliefde en andere investeringen in het Koninkrijk van God..., of lever je dit alles weer gewoon in, als de Heer terugkomt van zijn reis?

Even weer naar de kinderen: er was één knecht, die deed helemaal niets met alles wat hij had gekregen. Waarom zou hij er niets mee hebben gedaan? Omdat hij wist dat zijn heer heel streng was, zo zei hij... Nou, dat vind ik gek. Dan zou je toch juist heel goed je best moeten doen? Was het misschien een smoesje van hem? Was hij gewoon een beetje lui? Wilde hij gewoon niet met andere knechten samenwerken, omdat die zo is en die zo... Of wilde hij gewoon lekker voor zichzelf leven en niet aan andere denken? Waarom ik, kunnen anderen niet? Of kan de Heer zelf niet voor zijn mensen en spullen zorgen? Of...?

Maar hij kreeg wel straf van de Heer. Wat vind je daarvan? (...) Dat is wel schrikken, als je dat zo leest. Jezus bedoelt het dus wel heel erg serieus..., Hij neemt ons heel serieus... Maar ja..., eigenlijk begrijp ik het ook wel een beetje: als die Heer zo goed is..., dan kan je toch ook niet eens 'nee' zeggen en gaan nietsnuttig? Als je zoveel van deze Heer krijgt..., hoe kan je dit dan in de grond begraven en voor jezelf houden?

Jongens en meisjes, gemeente: we hebben een schat als gemeente, zo'n grote schat. Laten wij dit met elkaar die schat steeds bewonderen en uitpakken..., samen delen en ook uitdelen. Tot eer van onze Heer.