

17 april 2022 – Eerste Paasdag - doopdienst

**MET JEZUS CHRISTUS GESTORVEN EN
OPGESTAAN**

Romeinen 6, vers 1 t/m 11

In een kindervoorbeeld vertelde ik tijdens de dienst: de doop betekent dat de Heere Jezus voor je heeft betaald en dat je vanaf nu een nieuwe Eigenaar hebt: je bent eigendom van Jezus Christus. De doop is het bewijs van betaling.

Ik ga dit wat ik tegen de kinderen vertelde nu verder met u uitdiepen, met als doel om samen verwonderd te raken over hoe bijzonder Pasen. Ik hoop dat u en jij dat na de preek zullen beamen: hoe geweldig groot en mooi het is om Pasen te vieren en hoe mooi het is om dan te dopen, of gedoopt te mogen zijn, of getuige te mogen zijn van de doop.

Jezus heeft voor ons betaald. Daar moet ik eerst even wat meer woorden aan geven, want het klopt helemaal dat Jezus voor ons heeft betaald, maar het klinkt ook wel wat plat, wat simpel voor zo'n bijzonder groot iets als Pasen... dat God Zich in Zijn Zoon liet kruisigen..., dat de Zoon van God de dood is ingegaan... en dat de dood Hem niet bleek te kunnen vasthouden. Pasen dat is niet simpelweg het betalen van een rekening – Goede Vrijdag de dag waarop de openstaande rekeningen werden voldaan en Eerste Paasdag, de dag waarop wij het bericht kregen dat de transactie is gelukt – nee, Pasen is veel groter. Het is het totale nieuwe begin voor deze wereld en voor ons mensen.

De Bijbel vertelt ons dat de wereld helemaal vast is komen te zitten onder het regime van het kwaad, de zonde, de duivel en de dood. Dat klinkt misschien heel zwaar – we moeten natuurlijk ook niet al de mooie dingen op deze wereld vergeten, zeker niet! – maar die hoogmoed, het egoïsme, verkeerde verlangens, strijd, ruzie, oorlog..., gebrek aan verantwoordelijkheid voor de schepping..., het heeft zoveel kapot gemaakt op deze wereld. In Oekraïne. Maar ook op nog zoveel andere plaatsen. En... ook gewoon in het rustige Nederland. Heel erg zie je de tirannie van het kwaad in Jemen, in Syrië, in Noord-Korea – ontstellend! Met niets te vergelijken! - maar wat een verborgen pijn zit er ook achter de voordeuren van een gemiddelde straat in Maarssen..., misschien ook wel achter uw of jouw voordeur: door een relatie die is kapot gegaan, door een ziekte die alles beheerst, door een trauma dat moet worden verwerkt, door een angststoornis, door een verslaving van een gezinslid, door spanningen op het werk, door eenzaamheid, door... En tenslotte om het verhaal compleet te maken: alles – ook al het mooie en goede en schone, dat er gelukkig ook is – alles is uiteindelijk begrensd door die dood, waardoor ook alles wat goed is - alle relaties, zegeningen, mooie ervaringen - zo



tijdelijk zijn. Nou, dat is de wereld: gedomineerd, getiranniseerd door kwaad en dood.

Maar met Pasen is de oppermacht van zonde, van geweld, van kwaad, van de dood, waaronder deze wereld zo gebukt gaat, gebroken. Definitief verbroken. De dood heeft niet meer het laatste woord. En dat is zoiets groots, niet onder te brengen eigenlijk. Afgelopen zaterdag is dat ook benoemd, toen er hier een begrafenis van een gemeentelid was. Er was verdriet en pijn, juist in het Paasweekend. Maar juist in het Paasweekend mochten wij tegen elkaar zeggen: 'uiteindelijk is de dood een verslagen vijand. God houdt Zijn kinderen vast, zelfs door de dood heen. En eens zal die dood er niet meer zijn.

Met Pasen is er een totale ommekeer voor deze wereld gekomen. De wereld die in haar eigen cirkel ronddraait, gevangen in kwaad en dood, heeft een nieuw begin gekregen. Toekomst! Want de dood zal verdwijnen. En het kwaad, de zonde, de duivel... ze zullen hun macht moeten inleveren, ze zullen eens voorgoed moeten buigen... want Jezus heeft de overwinning behaald. Want het niet te begrijpen kwaad op deze wereld is op Goede Vrijdag door Jezus beantwoord, terugbetaalt met liefde, liefde tot in het dood. En de dood kon Hem vervolgens niet meer vasthouden. *Jezus' liefde was te groot. En Gods macht was te sterk.*

Dat is de geweldig grote betekenis van Pasen. Niet in woorden uit te drukken eigenlijk. Eigenlijk niet te bevatten, vindt u ook niet?

Nu, met de doop werd dat heel kleine en kwetsbare leven van Joas verbonden met deze heel grote niet te bevatten werkelijkheid... met dit geweldige nieuwe begin met deze wereld. De doop is namelijk het teken (Romeinen 6) dat wij met Jezus begraven worden en met Jezus mogen opstaan. Ik leg dat uit:

Joas is zojuist door het water heen gegaan. Het waren maar een paar handjes water omdat hij nog maar een baby is, maar dat water staat voor helemaal onder water gaan, de diepte in, verdrinken... en vervolgens weer boven komen, als nieuw, schoon, gered! In deze doop werd Joas meegenomen door Jezus. Jezus nam zojuist Joas' kleine handje in Zijn hand: *'Kom maar, Ik neem je mee... in mijn vreselijke lijden en sterven aan het kruis... kom maar, wees niet bang, het is vreselijk heftig en verdrietig, eigenlijk niet voor kinderen, want het gaat heel erg diep..., maar Ik heb dat voor jou gedaan... Kom maar Joas, we gaan nog dieper, naar het graf.. Dat klinkt heel erg, zeker als je ouders zo'n doodsangst hebben gehad omdat het bij je geboorte bijna sterven leek te worden... Maar Ik neem je mee naar dat graf waar Ik in heb gelegen... Wees niet bang, we moeten door dat graf en dan... dan zijn wij bij het nieuwe begin. Zie je het, Joas? De steen is weg! Ik ben opgestaan! En weet je wat wij straks tegen je ouders gaan zeggen, nu Ik je heb meegenomen naar het kruis, naar Mijn graf en in Mijn opstanding? Weet je wat wij tegen je ouders zeggen en tegen al die mensen in de kerk, Joas? Dan zeggen wij dat wij het samen hebben gedaan. Jij samen met Mij, gestorven en weer opgestaan.'*

Dat is de doop. Dat is Pasen. Jezus neemt ons aan de hand. Romeinen 6, vers 4: *We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.* Ziet u hoe geweldig mooi de doop is? En hoe mooi het is om met Pasen te dopen?

Er is door Jezus betaald, zo vertelde ik aan het begin met een kindervoorbeeldje. Ik kom daar even op terug. Want het gaat er niet zozeer om dat God wil dat wij allemaal de rekening voor ons gedrag en alle kwade praktijken betalen. Of dat God ons al het kwaad op de wereld betaald wil zetten. Nee. Ook al heeft God daar volkomen recht op, zo is God niet. Dat Jezus heeft betaald, laat iets anders zien: *je bent nu van eigenaar veranderd.* Je mag leven onder een nieuwe Eigenaar, een nieuwe Heer. De Heere Jezus.

Dat leg ik even verder uit: in de tijd dat Paulus deze brief aan de gemeente te Rome schreef, was er nog allerlei slavernij. Dat is er nu helaas ook nog op deze wereld, maar toen waren slaven de normaalste zaak van de wereld. Ze hadden het trouwens niet allemaal zo slecht als de slaven in deze eeuw en de vorige eeuwen onder onze Westerse dominantie. Maar Paulus moet bij het schrijven over de doop aan die slaven hebben gedacht. Slaven hadden in die tijd allemaal een heer en die heer bepaalde alles. Hij bepaalde wat zij moesten doen, hij bepaalde hun vrijheid, hun eigendommen waren zijn eigendommen, alles was onder de heerschappij van hun heer. Nu, zo staan wij mensen – allemaal, kerkelijk of niet kerkelijk, gelovig, niet gelovig of daartussenin, jong en oud, – wij staan allemaal onder de heerschappij van het kwaad en de dood. Want die maken op aarde de dienst uit, zo vertelde ik zojuist. Gelukkig merk je dat niet elk moment, maar het kwaad en de dood, ze hebben heel deze wereld in hun macht. Maar... *dankzij Pasen mag je van eigenaar veranderen.* De juridische strijd met je vorige eigenaar is namelijk gestreden. Er is daarbij onnoemelijk veel voor je betaald. Op Goede Vrijdag. Maar nu ben je vrijgekocht. Je mag van eigenaar zijn veranderd. Eigendom van Jezus Christus. Hij wil je daarom aan Zijn hand meenemen.

De Heidelbergse Catechismus, de oudste leermethode van onze kerkelijke traditie, zegt het zo heel mooi - velen van de oudere generatie hebben het uit hun hoofd geleerd en sommige jongeren ook: Pasen betekent: *dat ik met lichaam en ziel, zowel in het leven als in het sterven, niet van mijzelf, maar eigendom ben van mijn Redder Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig heeft betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost, zodat geen haar van mijn hoofd zal vallen, zonder dat mijn hemelse Vader het zou weten en dat alles in mijn leven op mijn redding, mijn geluk in God, is gericht.*

Nu, besef je wat dat voor je leven betekent dat je dankzij de gekruisigde en opgestane Heere Jezus, dankzij Pasen, van eigenaar mag zijn veranderd?

Ik zat afgelopen woensdag in een kleedruimte van het zwembad, omdat mijn dochttertje zwemles had. De kinderen kwamen binnendruppelen om daar vervolgens opgehaald te worden door de badmeester. Nu had een van de kindjes een voetbalshirt aan van FC (?) aan en een joggingbroek van PSV. Nou, daar werd gelijk een opmerking over gemaakt, want dat kon natuurlijk niet: twee voetbalclubs vertegenwoordigen. (Sowieso is

het volgens mij niet handig om in regio Utrecht met PSV rond te lopen natuurlijk...). Nou, gelukkig kon dat in de kleedkamer van een zwembad nog wel, aldus de moeder. Maar stel je voor hè, dat een voetballer van Ajax het veld zal opkomen met een T-shirt van Feyenoord... Dat gaat niet goedkomen volgens mij... En daar zal Ziggo ook niet overgedreven gelukkig mee zijn... Nou, zo zegt Paulus: hoe kan je nu als je een nieuwe eigenaar hebt – als er een ongelooflijk kostbare transfer heeft plaatsgevonden – hoe kan je nu blijven leven alsof je nog steeds onder je oude eigenaar zou behoren?

Dat was het punt wat Paulus maakte in Romeinen 6. Paulus voorzag de kritiek die hij zou krijgen, of misschien had hij die kritiek inmiddels al ontvangen: jij hebt het alleen maar over die genade van God..., over God die vergeeft en God Die liefde is voor iedereen..., als je dat maar blijft verkondigen, Paulus, dan krijg je daar toch gemakzuchtige, oppervlakkige christenen van? 'Het maakt niet uit wat je doet, want God vergeeft toch wel?' 'Niet te kritisch naar jezelf kijken, kom zoals je bent, doe wat je hart je ingeeft, want God is liefde!' Nee, zegt Paulus. Dan begrijp je mijn evangelie helemaal verkeerd. Kwaad, egoïsme, hoogmoed, jaloezie, onzuivere seksuele verlangens, verslaafd zijn aan jezelf, noem maar op..., dat allemaal hoort bij die vorige eigenaar, waar we vroeger onder vielen. Maar nu heeft die eigenaar niets meer over je te zeggen. Het kwaad en de dood, die bazen mogen hun macht niet meer over je uitoefenen hoor! Er heeft een transfer met Pasen plaatsgevonden. Je bent zo duur gekocht. Er is zoveel voor je betaald! Natuurlijk kunnen wij dan niet naar dat oude leven terug. Hoe bizar zou dat zijn: met een Feyenoordshirtje voor Ajax gaan spelen? Hoe kan je als christen nog leven, alsof je onder die vorige eigenaar leeft... Dat wil je toch ook gewoon niet?

Paulus neemt de gemeenteleden aan wie hij schrijft daarom mee terug naar de doop: 'herinner je je nog wat er met de doop tegen je is gezegd? Je bent gestorven en opgestaan. Jezus heeft aan Zijn hand je meegenomen in Zijn sterven en opstaan. Jij bent met Hem mee begraven en mee opgestaan. En hoe kan dan die vorige eigenaar - de macht van het kwaad en de dood – nu nog zijn rechten laten gelden en jou een leven laten leiden dat bij hun eisen past, terwijl je voor hem al dood en begraven bent?

Je hoort dat wel eens: dat een incassobureau nog een betalingsherinnering stuurt aan iemand die al lang is overleden... Pijnlijk is dat, als je als nabestaande dan moet gaan bellen om te vertellen dat je geliefde al inmiddels zo lang is gestorven. Nu, zo pijnlijk is het voor God als wij, die nu Pasen vieren en misschien voor het overgrote deel gedoopt zijn, nog zouden leven volgens de regels van onze vorige eigenaar... alsof er niets heeft plaatsgevonden met Pasen, alsof er geen begrafenissen en opstanding van Jezus is geweest. Kijk eens naar je doop. Een sterkere oproep om anders, om heilig te leven, om je leven tot Gods eer te besteden, om te leven uit Zijn liefde, ken ik niet.

Dat is wat de doopouders ook straks aan Joas mogen vertellen. Neem hem mee in het geloof dat hij ook deel mag uitmaken van die nieuwe werkelijkheid, van dat nieuwe begin dat God heeft gemaakt. Joas zal straks ook opgroeien in die oude wereld van ons, die wereld die de eeuwen door geen haar is veranderd. En je moet

hem ook niet opvoeden, alsof die wereld niet bestaat. Nee, gewoon met beide benen in deze wereld staan. Met de voeten in de klei en de handen uit de mouwen. Hier is je taak, hier speelt het leven zich af. Met beide benen op de grond blijven maar... met het hoofd in de hemel. In de verwachting van die nieuwe wereld die eraan staat te komen. Die nieuwe toekomst, die nu al werkelijkheid is en wij elk jaar met Pasen vieren: wij mogen van Christus zijn. Hij is de Overwinnaar. En Hij zal een einde maken aan dat oude regime van kwaad, zonde en dood. En wie in Hem gelooft, mag *nu al* deel uitmaken van die nieuwe werkelijkheid. Nou, dat heeft iets te zeggen over je leven en over je levensstijl – daar moest Paulus op dat moment de vinger bij leggen vanwege alle kritiek die hij kreeg – maar laten wij vandaag op deze feestdag eerst bij iets anders beginnen. Om het met de woorden te zeggen van het lied dat Kinga Ban vlak voor haar sterven heeft gezongen: *leef met volle teugen*. Want de doop vertelt je: je bent van Eigenaar veranderd. Je mag van Christus zijn. Je mag – kijkt u ook maar naar uw eigen doop, als u al gedoopt bent – je mag bij Hem horen. Bij Diegene Die werkelijk alle macht heeft, de dood verslagen heeft en het kwaad de doodsteek heeft toegebracht door Zijn liefde. Leef daarom met volle teugen! Zullen jullie Joas leren? Zullen wij dat onze kinderen leren? Zullen de mensen dat aan ons zien, nu wij vandaag Pasen mogen vieren?



Wij mogen leven met een geweldige toekomst in het vooruitzicht! En al die mooie dingen van het nu – onze relaties, geluismomenten, zegeningen - waar de dood en de vergankelijkheid altijd weer een eind aan maken, straks zal dat allemaal *niet* meer begrensd en beperkt zijn, maar eeuwig geluk.

Ik vind het zo heel treffend: de eerste woorden die wij de engelen bij het graf horen, zijn een vraag: 'waarom huilen jullie, vrouwen?' En de eerste woorden die wij Jezus horen zeggen tegen Maria, is precies diezelfde vraag: 'waarom huil je?' Ja, er valt nog genoeg te huilen op deze wereld hoor... maar probeer op deze Eerste Paasdag ondanks mogelijke tranen naar die Opgestane Heere te kijken. Er is nu een nieuw begin gekomen. Zeg dat tegen je tranen. Tegen je angsten in. Tegen je zorgen in. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen, zingt een lied.

Leef vanuit die overwinning van de Heere Jezus. Leef vanuit het besef dat de dood niet meer het laatste woord heeft. En probeer steeds weer te beseffen wat dat betekent, voor de dingen die je doet, de dingen die je meemaakt, de keuzen die je hebt. Leef vanuit het besef dat de dood niet meer het laatste woord heeft.

Leef vanuit de wetenschap dat alle machten, krachten, invloeden geen macht meer over je hebben, je hebt een nieuwe Eigenaar!

Leef in alle uitdagingen, eisen en verwachtingen die op je afkomen uit de aanvaarding en liefde van de Heere God: je bent van Hem, *dat* is je identiteit.

Leef met volle teugen!

Of zoals een oude Paaslied verwoordt:

Want nu de HEER is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid.